

UITNODIGING

Van harte
welkom!

God geeft Levend water!

God, onze Schepper, is de bron van alle leven. Door de hele Bijbel heen staat water symbool voor het leven dat God geeft. Water is letterlijk en figuurlijk een beeld voor het nieuwe leven dat God wil geven.

KERK & SCHOOLDIENST OP 7 JUNI 2026

Lezen

Exodus
15:22-27

Het volk vraagt
om water in de
woestijn

Ezechiël
47:1-12

Het visioen van
Ezechiël over de
tempelbeek

Johannes
4:1-42

Een Samaritaanse
vrouw wil
Levend water
ontvangen

?? Vragen

- OB** Hoe zou jij je voelen als je geen water meer had? Aan wie of wat zou je denken?

BB *Wat doet Mozes als hij hulp nodig heeft? Wat kun jij daarvan leren?*
- OB** Wat gebeurt er als er overal vers water komt?

BB *Is het bij jou ook weleens erg misgegaan, waarna je toch weer nieuwe hoop kreeg? (Net als Ezechiël bij dit visioen)*
- OB** Waarom werd de Samaritaanse vrouw blij van het levend water dat Jezus gaf?

BB *'Als iemand dorst heeft, laat hem bij mij komen drinken.'* Zegt Jezus. Wat zou Hij daarmee bedoelen?

Themaliederen

SCAN &
LUISTER

ONDERBOUW
Een rivier vol
van vrede



BOVENBOUW
Kom en drink

Marcel en Lydia Zimmer



*Je bent zondag
7 juni 2026 welkom
in één van de kerken:*

09.30 uur

Hervormde Dorpskerk

Herv. Kapel Hulshorst
Bij Molen 'De Maagd'

Protestantse Gemeente
Driestweg 4

09.45 uur

VEG 'Dorpsherberg'

10.00 uur

Hervormde Sionskerk

Herv. Opstandingskerk

Ned. Ger. Kerk 'De Brug'

Chr. Ger. Kerk
Gruppenderweg 4

Christen gemeente
'Levend Water'
Fr. Huismansstraat 20

10.00 uur

House of Revival
Nijverheidsweg 101

12.00 uur

Chr. Ger. Kerk Ichtus

*Meer weten over het
christelijk geloof?
Scan hier voor Alpha.*



Alpha