

Werkblad (8-12 jaar) Hoe leef je goed?



Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw.

Micha 6:8



HET BOEK MICHA

Het boek Micha hoort bij de 'Kleine profeten': twaalf korte boeken met de lessen van profeten uit verschillende tijden en plaatsen. Micha leefde in de achtste eeuw voor Christus in Juda. In zijn boek gaat het vaak over het onrecht in die tijd: rijke mensen werden steeds rijker, en arme mensen steeds armer. Micha is daar boos over: zo heeft God het niet bedoeld! Micha roept de mensen op om niet alleen aan zichzelf te denken, en om dicht bij God te leven.

OFFERS

In de tempel in Jeruzalem werden iedere dag offers gebracht. Dat konden dieren zijn, maar ook olie, bloem of ander voedsel. De offers die de mensen in deze tekst noemen die God wél goed zou vinden, zijn overdreven groot. Een stierkalf was al erg kostbaar, maar duizend rammen of tienduizend liter olijfolie is onvoorstelbaar veel. De mensen zijn dan ook echt niet van plan om al deze offers te brengen. Ze vinden dat God niet zo veel van ze moet vragen. Maar volgens Micha vraagt God juist heel andere dingen!



EEN LEVEN VOL KLEUR

Micha vertelt de mensen dat God allang verteld heeft wat Hij graag wil. God wil je dat je eerlijk, rechtvaardig en trouw bent. In het volgende proefje zie je hoe je leven verandert als je eerlijk, rechtvaardig en trouw bent.

WAT HEB JE NODIG?

- * EEN VAAS MET BREDE OPENING
- * EEN KAN WATER
- * SCHEERSCHUIM (GEEN SCHEERGEL)
- * DRIE KLEUREN VOEDINGSKLEURSTOF

1	2	3	4	5
VUL DE VAAS VOOR $\frac{3}{4}$ DEEL MET WATER.	SPUIT SCHEERSCHUIM OP HET WATEROPPERVLAK.	LAAT EEN PAAR DRUPPELS VOEDINGSKLEURSTOF VAN ÉÉN KLEUR OP DEZELFDE PLEK OP HET SCHEERSCHUIM VALLEN.	PAK EEN ANDERE KLEUR EN DRUPPEL OP EEN ANDERE PLEK IN HET SCHEERSCHUIM DE VOEDINGSKLEURSTOF.	DRUPPEL OOK DE LAATSTE KLEUR OP EEN ANDERE PLEK IN HET SCHEERSCHUIM.

DE VAAS GEVULD MET WATER STELT JE LEVEN VOOR.

GOD WIL DAT JE IN JE LEVEN NIET ALLEEN AAN JEZELF DENKT, MAAR OOK DICHT BIJ HEM LEEFT. DOOR DICHT BIJ GOD TE LEVEN WEEET JE WAT GOED IS.

DEZE KLEUR STAAT VOOR EERLIJKHEID. GOD WIL DAT JE EERLIJK BENT.

DEZE KLEUR STAAT VOOR RECHTVAARDIGHEID. GOD WIL DAT JE RECHTVAARDIG BENT.

DEZE KLEUR STAAT VOOR TROUW. GOD WIL DAT JE TROUW BENT.

TIP:
KIES DRIE KLEUREN DIE MOOI MENGEN ALS ZE IN HET WATER MET ELKAAR IN AANRAKING KOMEN.

ZIE JE HOE EERLIJKHEID, RECHTVAARDIGHEID EN TROUW KLEUR GEVEN AAN JE LEVEN?

Werkblad (8-12 jaar) - Profetische woorden

Hoe leef je goed?



PROFETISCHE WOORDEN

In de stad waar Micha werkt, gaat het niet goed.
In het bijbelboek van Micha staat:

- Er zijn mensen die kwade plannen bedenken als ze in bed liggen. Zodra ze 's ochtends opstaan, voeren ze die plannen uit. Want ze hebben veel macht. Als ze een akker willen hebben, dan pakken ze die van iemand af. En als ze een huis willen hebben, dan nemen ze dat gewoon in bezit. Ze onderdrukken andere mensen, en stelen hun bezittingen. (Micha 2:1-2)
- Jullie stad is vol onrecht. Want de rijke mensen gebruiken geweld, en iedereen liegt en bedriegt! (Micha 6:12)
- In jullie stad wonen oneerlijke handelaars. Ze gebruiken oneerlijke maten en gewichten bij de handel. Op die manier hebben ze veel schatten verzameld in hun huizen. (Micha 6:10)
- Kies één van de voorbeelden die hierboven staan die niet goed gaan.
- Micha moet hier iets over gaan zeggen tegen de mensen. Helpen jullie Micha mee? Schrijf in je eigen woorden op wat Micha zou kunnen zeggen.

- Micha moet vertellen welke slechte dingen ze doen. Welke zijn dat?

.....
.....
.....

- De mensen moeten anders gaan leven. Wat moet er veranderen? Hoe moeten de mensen gaan leven?

.....
.....
.....

- Hoe zou Micha dit aan de mensen in de stad kunnen vertellen?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....